

# TARCISIUS SCHOOL 90 JAAR

In 2020 bestaat de Tarcisusschool 90 jaar. Dit vieren we met allerlei activiteiten met als thema 'blik op de toekomst'. Maar bij een jubileum hoort natuurlijk ook een terugblik. In deze jubileumnieuwsbrief kijken we terug op de beginjaren van de Tarcisusschool, de jaren '30.

## Onderwijs in de jaren '30

In de jaren '30 was het onderwijs nog sterk klassikaal georganiseerd. Er hing een groot houten schoolbord en de houten tweezijsbanken stonden in rijen opgesteld. De onderwijzer zat aan een hoge lessenaar, zodat hij de kinderen goed in de gaten kon houden.

Gasverlichting maakte plaats voor elektrische verlichting en de kolenkachel werd langzaam vervangen door centrale verwarming.

De schoolradio deed zijn intrede, later gecombineerd met dia-vertoningen. Veel onderwijzers dachten dat dit 'onderwijs op afstand' een slechte invloed had, maar anderen droomden al van een school zonder leraren.

Het aanschouwelijk, leren door te bekijken en onderzoeken, ontwikkelde zich snel. Er werd steeds meer gebruik gemaakt van schoolplaten, opgezette dieren en werktuigmodellen in de klas. Ook nam hierdoor het aantal uitstapjes toe, zoals schoolwandelingen in de duinen of schoolreisjes naar de mijnen.



Vanaf 1935 werden er lessen gegeven in het gebruik van de telefoon: het was een nieuw communicatiemiddel en veel kinderen hadden een soort telefoonvrees. Daarom werden er in de klas telefoongesprekken gevoerd met een telefoniste van de telefooncentrale.

Doordat de fiets steeds populairder werd en er een toename was in het aantal verkeersongevallen, werd de verkeersles geïntroduceerd. In 1937 werden de eerste verkeersexamens afgenomen.

(bron: *Geschiedenis van het Onderwijs – Onderwijsmuseum afdeling educatie, versie juni '15*)



## De Tarcisusschool in de jaren '30-'40

In maart 1930 werd het Hoofd van de nieuwe school benoemd. Dit was de heer Rogier. Toen hij hoofd van de school werd, was er nog geen gebouw, alleen een stuk grond.

Op 1 september 1930 was de opening van de Rooms Katholieke St. Tarcisusschool. De kinderen in die tijd kregen les in verschillende gebouwen in de wijk. Er was een aantal lokalen in de openbare school aan het Hillegondaplein. Ook werd er les gegeven in een zaal in Lommerrijk en in een cafézaal aan de Van Lennepstraat (dit is nu de Smaragdstraat).

In 1930 begon de school met 211 leerlingen, het hoofd van de school, 2 vaste en 4 tijdelijke leerkrachten.

Toen in maart 1931 de "Christelijke school op Gereformeerde grondslag" aan de Anthony Duycklaan gebouwd was, werd er in dit gebouw en aan het Hillegondaplein les gegeven. (leerlingen van



# TARCISIUS SCHOOL 90 JAAR

de St. Tarcisiuschool mochten – ondanks dat ze in hetzelfde gebouw les kregen - niet met deze leerlingen praten, omdat zij protestants waren).



Eindelijk in september 1931 was het gebouw aan de Johan de Wittlaan nummer 9 klaar !! Ook was de Christus Koningskerk toen gebouwd.

De school bestond uit 7 lokalen en een kleuterschool met 3 lokalen (de ingang hiervan was aan de Adriaan Paauwlaan). In de wijk kwamen steeds meer nieuwe huizen en daarmee ook veel kinderen. Daarom werd er een nieuw gedeelte aan de school gebouwd: een gymzaal en 6 nieuwe lokalen.

Vanaf 1 september 1932 was er de kleuterschool St. Antoniuschool en gingen jongens en meisjes naar aparte 'scholen': de jongens naar de St. Tarcisiuschool en de meisjes naar de St. Theresiaschool.

Iedere ochtend werd er begonnen met de ochtendmis (een kerkdienst). De kinderen leerden als eerste schrijven met een potlood (net als nu) en later met een kroontjes pen met inkt uit een potje. Je had de kleuterschool (voor kinderen van 4 en 5 jaar) en de lagere school met klas 1 tot en met 6 (dat is nu groep 3 t/m 8).

## Wist je dat.....de jaren '30

De jaren '30 staan algemeen bekend als de troosteloze jaren. Veel Nederlanders hadden last van de crisis, waardoor veel mensen werkloos werden. Daarnaast ontstond in die tijd de NSB, die een belangrijke rol zou spelen tijdens de oorlog.

Gelukkig waren er ook positieve ontwikkelingen in de jaren '30.

- Het Nederlandse KLM-vliegtuig 'De Uiver' wint in 1934 een internationale wedstrijd door in 90 uur en 17 minuten van het Engelse Suffolk naar het Australische Melbourne te vliegen;
- In 1934 doet het Nederlands voetbalelftal voor het eerst mee aan een wereldkampioenschap: in de voorronde werd het elftal door Zwitserland met 3-2 verslagen;
- Meer voetbalnieuws: op 27 maart 1937 werd de Kuip officieel geopend. Dit jaar bestaat de Kuip dus alweer 82 jaar;
- Prinses Juliana, de oma van onze huidige koning, trouwde in 1937 met haar Bernard;
- In 1938 heeft maar liefst de helft(!) van de Nederlandse huishoudens een stofzuiger. Ook het gasfornuis en het scheerapparaat doen hun intrede;
- Door de grote werkloosheid werden mensen gedwongen in de werkverschaffing te werken. De werkloze mensen moesten dan meehelpen bij projecten om te zorgen dat ze iets nuttigs deden met hun vrije tijd. Zij moesten bijvoorbeeld helpen bij de aanleg van het Kralingse Bos. Die aanleg heeft lang geduurd, want pas in 1953 wordt het Kralingse Bos officieel geopend.
- Tussen 1930 en 1940 groeit de Nederlandse bevolking van 8 naar 9 miljoen inwoners.



# TARCISIUS SCHOOL 90 JAAR

## Anekdote

Uit het jubileumboekje 50 jarig bestaan St. Tarcisiuschool:

*“Juffrouw, mijn moeder is ziek en nu hebben we een baby’tje. En vorige week lag mijn vader op bed en toen kregen we 3 jonge hondjes”* (leerling klas 1).

Een leerling uit de 1<sup>e</sup> klas moest bij het hoofd van de school een rol kaftpapier (papier dat je om een boek doet) halen en vroeg: *Juffrouw, mag ik een rol kak papier?*

In het café aan de Van Lennepstraat (De Amstelbron) zaten 2 klassen in 1 ruimte. De ene klas keek naar links, de andere klas naar rechts. Maar ... de leerkrachten keken elkaar daardoor steeds aan. Dit werkte vaak op de lachspieren!

## Prijsvraag

In september hebben we een prijsvraag uitgeschreven voor het beste idee voor een goed doel en het meest bijzondere idee voor het inzamelen van geld voor dit goede doel. We hebben behoorlijk wat inzendingen gekregen, dus het kiezen was heel moeilijk. We gaan zeker iets doen voor Stichting Jarige Job en De Speelgoedbank-Rotterdam, maar de prijs gaat naar de kinderen die “Niet graag een lege maag” ofwel “Johan de Boterhammen man” hebben aangedragen !

De winnaars zijn Cato (3B), Iraj (3B), Sophie (6A) en Jim (7A).

Ook voor het inzamelen van geld gaan we zeker iets doen met een sponsor-/ estafetteloop, fancyfair/ rommelmarkt en klusjes doen, maar het meeste bijzondere idee (wat helemaal past in deze digitale tijd) is “kinderen kunnen schermtijd kopen”.

Dit kwam van Warner uit groep 7A.

Voor deze maand hebben we een nieuwe prijsvraag. Deze zal beloond worden met een cadeaubon. Dus ga op zoek naar het goede antwoord !

*“Wat zijn de namen van de twee eerste Nationale parken in Nederland en in welke jaren werden zij Nationaal park ?”*

Vraag je ouders jouw naam en groep en natuurlijk jouw antwoorden te mailen naar:

[jubileum.tarcisiuschool@gmail.com](mailto:jubileum.tarcisiuschool@gmail.com)

Uit alle goede inzendingen trekken we 1 iemand, die de cadeaubon wint.

Doe je best !!

## Jubileumactiviteiten

Inmiddels hebben enkele ouders zich aangemeld om in de klassen te vertellen over hun beroep of passie. Mocht u het ook leuk vinden om met uw verhaal de jeugd te inspireren, dan kunt u zich aanmelden via het mailadres onderaan deze nieuwsbrief.

Achter de schermen wordt inmiddels hard gewerkt aan de invulling van de jubileumactiviteiten die nog komen gaan.

## Tot slot

In de volgende jubileumnieuwsbrief belichten we de jaren '40.

Heeft u nog leuke weetjes of anekdotes uit uw schooltijd, dan horen we dat graag!

[jubileum.tarcisiuschool@gmail.com](mailto:jubileum.tarcisiuschool@gmail.com)